

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl L.A. van Maaren A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling M.J. van Zante
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert A.J.W. Boote A.G. van Zante
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis H. Vervoorn
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
KINDEROPPAS	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Echt gelukkig

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.
Psalm 1: 1

Ieder mens wil graag gelukkig worden, maar is er wel iets wat ons blijvend gelukkig kan maken?

Ja toch, antwoordt het eerste vers van de eerste psalm. Welzalig, echt helemaal gelukkig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en niet zit op de zetel van de spotters.

Misschien valt het antwoord u tegen. Het klinkt immers nogal negatief. Niet doen, noch zus, noch zo. Is dat nu geloven en moet dat je gelukkig maken? Is godsdienst dan alleen maar een kwestie van regeltjes en wetjes? Dat wordt er vaak wel van gemaakt, maar dan vergissen we ons schromelijk. Als we doorlezen in deze psalm, merken we dat deze negatieve dingen alleen maar de keerzijde van iets anders, iets heel positiefs vormen. Je vreugde hebben in de Thora, de wet van God, die geen wetboek van strafrecht, maar Gods heilzaam onderricht is. Het Woord van God overdenken, daaruit leven en elke dag je kracht putten. Dan ben je net als een boom aan de waterkant, die groeit en bloeit.

Wie leeft met God en wie de Bijbel als zijn/haar richtsnoer kent, mag een gezegend leven en daarom ook een gelukkig leven leiden. Dan gaan we ook “nee” zeggen tegen alles waarmee we God verdriet doen en dat geluk kan verstoren.

Een gelukkig en gezegend 2024 toegewenst.

Lezen: Psalm 1 : 1 – 3; Kol. 3 : 1 – 6
Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm”

47e Jaargang, no. 1276, 8 januari 2024

KERKDIENTEN

Zondag 14 januari 2024

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf
1^e collecte: Bloemengroet
Voor bloemenbezorging in de gemeente
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 18 januari 2024

15:00 uur: Dienst in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
Verzorgd door de Gereformeerde kerk

Zondag 21 januari 2024

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan
1^e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe
Ondersteuning voor mensen in financiële problemen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Aansluitend aan de avonddienst is er een zanguurtje.

Zondag 28 januari 2024

10:00 uur: Ds. J. Hogenhout, Langerak
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Open Doors
Ondersteuning van vervolgte christenen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte Zondagsschool

14 jan: Marcus 4: 35 – 41 Storm op het meer
21 jan: Marcus 5: 1 – 20 Genezing van een bezetene
28 jan: Marcus 6: 14 – 29 Johannes de Doper gedood

Kinderoppas:

- 14 jan: Leontien van Arkel en Motiënna Liefde
21 jan: Femke en Elise Gobius du Sart
28 jan: Jeanine Sneep en Vera Hobo

Schoonmaakrooster

- 8 t/m 12 jan: Anne en Lijntje van der Weerd
15 t/m 19 jan: Carolien Boogert en Helma van Mourik
22 t/m 26 jan: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen
Netty Pippel
29 t/m 2 feb: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen we bemoedigende woorden aangereikt door het landelijke gezicht van onze Protestantse Kerk in Nederland, scriba René de Reuver. Er zullen zeker gemeenteleden en dorpsgenoten zijn die zich erin herkennen in deze dagen. De Reuver schrijft:

“Ook als we geloven dat God in het nieuwe jaar met ons meegaat, kan het lastig zijn om hoopvol te blijven. We zijn kwetsbare mensen die struikelen en vallen. We worden geraakt door ziekte en dood, dreigen maar al te makkelijk ten prooi te vallen aan oppervlakkigheid of cynisme. Wat doe je als je opziet tegen de toekomst?

Ik stuitte onlangs op dit mooie couplet uit 'Een volk op weg gezet' (Liedboek, lied 1002):

Wat wordt gezongen onderweg?
Een levenslied tegen de dood:
'Hij heeft de groten neergehaald
en kleine mensen maakt Hij groot.'

Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.

Misschien moeten we dit nieuwe jaar starten met een gezamenlijk lied. Net zoals de Israëlieten zongen toen ze door de Rode Zee gingen, een

onbekende toekomst tegemoet. Zingen tilt je even boven jezelf uit, boven de twijfels en zorgen die je hoofd in beslag kunnen nemen. Wat hierbij helpt: liederen hoef je niet zelf te bedenken. Ze worden ons aangereikt door mede-gelovigen die de woorden en melodieën al voor ons op papier hebben gezet.

Je hoeft ook niet altijd zélf te zingen. Soms heb je even geen stem, voel je je vlak of ben je juist te veel door emoties overmand. Van tijd tot tijd overkomt dat ons allemaal. Gelukkig zijn er dan anderen die voor je doorzingen. Er komt vast een moment dat je weer kunt meezingen. Misschien kun jij dan, op jouw beurt, wel voor een ander zingen.

Laten we dus volop zingen dit jaar, uit volle borst of voorzichtig mee neuriënd. In een volle kerk, in een klein groepje of in je eentje achter een beeldscherm. Ga mee, voeg je in het koor van alle tijden en plaatsen, in vertrouwen op onze God die is, die was en die komt. Hij houdt de toekomst in zijn hand.

Uit hetzelfde lied 1002:

Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.

Een gezegend 2024 gewenst!"

Bloemengroet

Afgelopen periode is bezorgd bij;

- Fam van Kuilenburg ,Gameren
- Mevr van Zee, Waaldijk
- Doopouders Slingerland, Wadensteinsesseeg
- Doopouders Meijer, Molenstraat
- Fam Honk,50 jarig huwelijk ,Biermanlaan



Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
24-01	H.M. van Voorden	86	Lingedijk
02-02	J. van Dijk-van der Meijden	85	WZC Avondlicht

Bij de diensten

Behandeling 8^e-10^e gebod (Gewone Catechismus 74-76)

In reguliere diensten tot de veertigdagentijd gaan we verder met de behandeling van de Tien Geboden. Op 7 januari hebben we het zevende gebod behandeld. Op 14 januari staan het achtste en tiende gebod centraal (vraag 74 en 76 GC). Met het negende gebod besluiten we de bespreking van de Tien Geboden af op 21 januari (vraag 75 GC).

74 Waarom mogen wij niet stelen?

Alles is van God. Wie steelt, steelt van God. Daarom gebruiken wij de aarde goed, betalen we eerlijk voor werk dat een ander voor ons doet en gebruiken we ons bezit om andere mensen te helpen. Wij volgen daarin onze Heer, die arm werd om ons rijk te maken.

75 Wat is er verkeerd aan liegen?

Liegen ondermijnt het vertrouwen in elkaar, en God wil niet dat je in de leugen leeft. Jezus Christus, die de Waarheid is, bevrijdt ons van wantrouwen en argwaan. Door zijn Geest kunnen we opbouwend en oprecht met elkaar omgaan en over elkaar spreken.

76 Waarom mogen we onze zinnen niet zetten op wat van een ander is?
Rusteloos jagen naar eindelijk meer, maakt ontevreden en ongelukkig. Door Gods Geest vind ik vreugde in God, het geluk dat ik ook een ander gun.

Basisdienst (Gewone Catechismus)

Op zondagavond 28 januari gaan we aan de slag met het volgende hoofdstuk van de Gewone Catechismus *Verwachten van Gods nieuwe wereld* (vraag 78-100).

Na de hoofdstukken *Vertrouwen op God* (God de Vader, vraag 13-46), *het Volgen van Jezus* (God de Zoon, vraag 47-77) vertrekt dit hoofdstuk vanuit God de Heilige Geest.

We behandelen eerst vragen over wie de Heilige Geest is, 78,79,83. Eind februari eindigen we dan de serie over de *Gewone Catechismus* met het werk van de Heilige Geest in de kerk, 80-82. De daaropvolgende vragen over de kerk en het Avondmaal zijn in het beginstadium enkele jaren geleden al aan bod gekomen.

78 Wie is de Heilige Geest?

Hij is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart. Hij geeft energie,

zelfs in situaties waarin zonde en dood gewonnen lijken te hebben. Hij is Gods helende en vernieuwende aanwezigheid onder ons. Zo voltooit Hij wat door de Vader in de Zoon is begonnen.

79 Wat merk je van de Heilige Geest?

Overal waar mensen tot bekering komen, zie ik de Geest aan het werk. Mensen veranderen van bange slaven van de zonde in vrije kinderen die gericht zijn op Gods wil en die zijn nieuwe wereld verwachten. Onze wil en ons karakter gaan de vrucht van vrede, vriendschap en vreugde vertonen.

83 Hoe maakt de Geest je gelukkig?

Hij vult mij met de liefde van Christus, zodat ik met hart en ziel aan Hem verbonden ben. Hij zucht met mij mee als angst en verdriet mij de adem benemen. Hij troost mij en verzekert mij dat niets mij van de liefde van God zal scheiden.

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 21 januari** zal aansluitend aan de avonddienst weer een 'zanguurtje' worden gehouden. Bent u of jij er nog niet eerder geweest? Kom dan eens kijken en meezingen!

Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail het naar alexanmarleen@live.nl. Bellen kan ook naar: 0418-582439.

Catechese: Follow Me (12-18)

We beginnen we weer op 10 januari 2024. Uiteraard zelfde plaats en om 19:00 uur (onder voorbehoud van ijsvrij). Zelfde tijd en plaats op achtereenvolgens 17, 24 en 31 januari.

Bijbelgesprekskring

Dinsdag 9 januari 2024 bespreken we hoofdstuk 5 uit Onvoorstelbaar. Om 10:00 uur in het kerkelijk centrum. Opnieuw de data voor de volgende bijeenkomsten: 13 februari, 5 maart, 9 april

Generatie Y

Op dinsdag 16 januari 2024 om 20:00 uur ontmoeten we elkaar weer in de Tuinkamer. Het leesmateriaal wordt per app nog verstuurd!

Gezocht: collega's voor de techniekploeg (m/v, alle leeftijden)

De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio, maar ook via ons YouTube-kanaal; in beeld dus. Elke zondag volgt een aantal gemeenteleden deze diensten vanuit thuis, of vanaf een plek elders. Dat

is een uitkomst voor wie verhinderd is naar de kerk te komen. De uitzendingen voorzien daarmee echt in een behoefte. Ook bijvoorbeeld rouwdiensten worden regelmatig in beeld uitgezonden.

Elke dienst zit er iemand (of met z'n tweeën, gezelschap is altijd fijn) 'achter de knoppen'. Zij zorgen dat de uitzending op tijd wordt aangezet. En ze kijken of alles qua beeld en geluid goed verloopt. Een uiterst dankbare taak, zeker voor wie thuis meekijkt en luistert.

De 'techniekploeg' kan enkele versterkingen gebruiken. Leeftijd maakt niet uit, heel veel kennis over techniek is niet vereist. Wie dagelijks om kan gaan met een computer en een muis en daar een klein beetje gevoel bij heeft, is al prima geschikt. Degenen die het kunnen weten, zeggen dat bij wijze van spreken zelfs kerkenraadsleden het kunnen!

We hopen dat u of jij er iets voor voelt als lid van de techniekploeg een handje te helpen bij het kerkenwerk. In onderling overleg wordt een rooster opgesteld, onderling ruilen kan altijd. Gemiddeld bent u/ ben jij 1 keer per 5 diensten aan de beurt (dus 1 keer per 2,5 week).

Wil jij of wilt u zich aanmelden? Of eerst wat meer weten? Wilt u een keer bij de apparatuur kijken? Of vrijblijvend een keer op een zondag meekijken hoe alles werkt? Geen probleem, laat het gewoon even weten aan Jacco Ruitenburg: telefoon 06-4582 3842 (ook WhatsApp) of email: jacco_ruitenburg@live.nl

Subsidie Vervoornstichting

We kunnen dankbaar melden dat we subsidie hebben gekregen van de Vervoornstichting. Het College van Kerkrentmeesters ontvangt € 1.500 als bijdrage in de kosten van groot onderhoud aan ons prachtige orgel. Het onderhoud valt door verschillende omstandigheden wat duurder uit dan eerder gedacht. De gift van de Vervoornstichting is zeer welkom om het verschil te helpen overbruggen. Ook vanaf deze plaats willen we de Vervoornstichting daarom hartelijk bedanken voor de subsidie.

De Kringloopkas heeft € 500 van de Vervoornstichting ontvangen, als bijdrage in de kosten voor zogeheten bindingsactiviteiten voor de vrijwilligers. De Kringloopkas draait helemaal op vrijwilligers, zo'n vijftig in totaal. Zij zorgen onder meer voor de inname, het uitzoeken en eventueel repareren van spullen; zij maken schoon, sorteren de spullen, richten de winkel in, houden de winkel op orde, staan achter de kassa, maken roosters, verkopen spullen vanuit thuis. Et cetera, et cetera. Kortom: ze zijn onmisbaar.

Als waardering naar de vrijwilligers, maar ook om de onderlinge band aan te halen wil de rommelmarktcommissie een gezellige en nuttige 'bindingsactiviteit' houden. We zijn dankbaar dat we daarvoor de bijdrage van de Vervoornstichting mogen gebruiken.

VERANTWOORDING

Collecten

17 dec	1 ^e collecte	€ 331,45	Red een kind
	2 ^e collecte	€ 85,25	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 79,40	Pastoraat en prediking
24 dec	1 ^e collecte	€ 338,60	Leger des Heils Gorinchem
	2 ^e collecte	€ 77,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 78,55	Onderhoudsfonds
25 dec	1 ^e collecte	€ 158,40	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 125,05	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 127,85	Pastoraat en prediking
31 dec	1 ^e collecte	€ 131,75	Dorcas
	2 ^e collecte	€ 134,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 322,60	Oudejaarscollecte
1 jan	1 ^e collecte	€ 34,60	Diaconie
	2 ^e collecte	€ 51,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€ 34,80	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Ds. Roseboom € 20,00 + € 50,00 voor de kerk

Lijntje va der Weerd € 50,00 voor de kerk

De kringloopkas € 15,00 voor het Leger des Heils

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN



Actie Kerkbalans

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. Ook dit jaar doen we daar als kerkelijke gemeente aan mee. Eind deze week of begin volgende week brengen vrijwilligers de enveloppen met informatie rond, een week later halen ze uw reactie op.

Bij de informatie zit een brief met een toelichting. Hieronder een samenvatting daarvan.

Kerkbalans dus. Waarom krijg ik daar informatie over?

U of jij worden benaderd voor deze financiële actie, omdat u lid bent of betrokken bent bij de Hervormde Gemeente in Herwijnen. Het motto van de actie is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Kerkbalans. Wat is dat ook alweer?

Via Kerkbalans vragen u en jou om een bijdrage om het werk van de plaatselijke Hervormde Gemeente mogelijk te maken. Bezoekwerk, jeugdwerk, de zondagse kerkdiensten, het werk onder ouderen en zieken, de bloemengroet, het evangelisatiewerk, etc. etc. Belangrijk werk, dat velen op prijs stellen. Er is echter wel geld voor nodig.

Hoe zit het met andere inkomsten, zoals collecten en acties?

Zeker, die zijn er ook. Maar die inkomsten zijn onvoldoende om alles te betalen. Via collecten, giften en acties komt naar schatting € 62.984 binnen. De uitgaven dit jaar zijn € 135.576. Het verschil van afgerond € 72.750 hopen we via Kerkbalans te overbruggen.

Zijn alle uitgaven wel echt nodig?

Ja, die zijn nodig. Op veel uitgaven hebben we geen invloed. Denk aan het salaris van een predikant, vergoedingen voor gastpredikanten en afdrachten aan de landelijke kerk. Die laatste stijgen overigens behoorlijk. Daarnaast zijn er allerlei andere kosten, net als iedereen die thuis ook heeft. We kijken steeds kritisch naar de uitgaven waar we wél invloed op hebben. Maar verder bezuinigen is amper mogelijk. Daarnaast gaat de gestegen inflatie niet aan de kerk voorbij.

En de inkomsten uit de kringloopkas dan?

Die zijn voor het Onderhoudsfonds. Daarmee betalen we het onderhoud aan kerk, pastorie en bijgebouwen. Dat gaat best om flinke bedragen. Denk aan de plaatsing van zonnepanelen, isolatie van het dak van de pastorie, aan schilderwerk, vervanging van de ramen in de pastorie. De inkomsten van de kringloopkas vallen dus buiten het 'gewone huishoudboekje'.

Oké, duidelijk. € 72.750 is dus (minimaal) nodig. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Door er samen onze schouders onder te zetten. Als jong en oud. We hebben daar overigens alle vertrouwen in, dat hebben u en jij de afgelopen jaren wel laten zien.

We willen vragen even stil te staan bij de vraag wat 'de kerk' u en jou

waard is. Ook vergeleken met uitgaven voor bijvoorbeeld hobby's, vakantie, luxe, enzovoorts. Uiteraard mag er ook geld zijn voor andere dingen. Maar we hopen dat de kerk er niet maar een beetje 'bijhangt', kort door de bocht gezegd.

Zetten mensen hun schouders er al onder?

Nou en of! Velen geven naar draagkracht (en soms meer!). Mensen beseffen dat het weliswaar gaat om een vrijwillige bijdrage, maar dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Daar zijn we erg blij mee. We merken de laatste jaren dat veel mensen serieus nadenken over Kerkbalans. We hopen op een goed vervolg van die trend.

Hoe weet ik wat ik moet geven aan Kerkbalans?

U en jij kunnen de tabel gebruiken die hieronder staat. Als iedereen dat doet, halen we de € 72.750 zeker. Of: Als iedereen z'n bijdrage verhoogt met vier procent, lukt dat ook.

Ik gaf tot nu toe niets, of een klein bedrag. Hoe kan ik dat veranderen?

Het leven kan duur zijn, niet iedereen heeft evenveel te besteden. Toch hebt u misschien nog wel wat ruimte, hopen we. Door serieus af te wegen wat de kerk u waard is en de tabel als richtlijn te gebruiken.

Deed u nog niet mee aan Kerkbalans? Of kwam het nog niet tot een verhoging van uw bijdrage? U hebt nu de kans: *geef volgens de tabel, dan redden we het wel!* Sommige gemeenten vragen hun leden minimaal € 50, € 75 of € 100 te geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan deze bedragen. Best een goed idee, vinden wij.

Ik wil best wat meer geven. Maar in één keer is moeilijk voor mij.

Veel mensen geven in termijnen; bijvoorbeeld elke maand een bedrag. 12 x € 30 is ook € 360. Om een voorbeeld te geven.

Moet ik nog meer weten?

De vrijwilliger die uw reactie komt ophalen ziet uw gift niet, die informatie is vertrouwelijk. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maakt u gebruik van de regeling voor een 'periodieke gift', dan kan het voordeel zelfs hoger uitvallen. Informatie daarover vindt u op hervormdherwijnen.nl, onder 'ANBI'.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120

€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Banknummers t.b.vv de Actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2024

College van kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

hervormdherwijnen.nl

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige geveer lief.

2 Korinthe 9: 7

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Oud papier verzamelen in bananendozen

Vanaf januari schakelt de Avri geen vrijwilligers van verenigingen meer in om oud papier in te zamelen, maar doet de afvalstoffendienst dat helemaal zelf. Zoals bekend staat op het terrein van de Kringloopkas een grote ijzeren container, waar papier en karton ingeleverd kan worden.

Wie voor dat doel thuis papier apart wil houden en het handig vindt daarvoor dozen te gebruiken, kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57) bananendozen ophalen. Dat kan tijdens openingsuren (woensdagmiddag en zaterdagochtend). Als de dozen vol zijn, kunnen ze worden ingeleverd bij de kas, in ruil voor nieuwe dozen.

Dank alvast voor uw medewerking.

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen.

Online draaiavond: datum bekend

De online draaiavond hopen we dit jaar te houden op vrijdag 8 november. Over de opzet et cetera hoort u ruim van tevoren meer.

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

We kregen in de afgelopen weken een aantal kaarten voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar. Hartelijk dank! Vanaf deze plaats wensen wij u ook een gezegend nieuwjaar toe.

Het voelt deze dagen ook werkelijk als een nieuw jaar nu de oudste voor het eerst naar (zondags)school gaat. Voor hem gaat een hele nieuwe wereld open en voor ons is dat niet anders. Geweldig dat deze mogelijkheden er zijn in ons land. En een beetje vreemd om te beseffen dat hij nu op een trein stapt die D.V. in de komende 16 jaar doordendert. We zijn nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt!

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Dinsdag 9 jan	10.00 uur	Bijbelgesprekskring
Woensdag 10 jan	19.00 uur	Follow Me (12-18)
Dinsdag 16 jan	20.00 uur	Generatie Y
Zondag 21 jan	na de avonddienst zanguurtje (na koffie/thee)	
Dinsdag 13 februari	10.00 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 5 maart	10.00 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 9 april	10.00 uur	Bijbelgesprekskring
Vrijdag 8 nov		online draaiavond

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 29 januari 2024 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl | Carolien Boogert | Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

19 feb	voor 3 weken	8 apr	voor 3 weken
11 mrt	voor 4 weken	29 apr	voor 4 weken

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENTST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
 - ♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
 - ♦ Een bedrag overmaken via de bank.
 - ♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
- <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

PASTORAAT EN PREDIKING Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34

WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00